

Dag 652 – zaterdag 11 oktober

Deze ochtend gaan we Lagun bij Jan en Maryse brengen. Ze lijken me de ideale vakantieopvang voor Lagun. Maryse verdient een plaatsje in het Guinness Book met haar Beagle Sam die ze al in de D-klas heeft gekregen op school. En bij hen kan Lagun zijn routine min of meer houden. Ze zal hem ook meenemen naar het werk met de trein.

We worden al meteen heel hartelijk verwelkomd door Sam en Louka, hun viervoeters, en Lagun stormt met hen naar buiten. Zo veel te ontdekken: kipjes in de tuin, een vijver met grote vissen, de poes des huizes, al die speeltjes van Sam en Louka...

Bart en ik peuzelen onze lekkere ontbijtkoekjes op en vertrekken. Lagun kijkt niet om, heeft niks door. Hij lijkt wel in de zevende hemel.

Perfect.

En toch breekt mijn hart een beetje.

Dag 653 – zondag 12 oktober - Dag 659 – zaterdag 18 oktober: Amerika.